

Är Gud död?

Peter Ekström berättar i ETC nr 35 att Gud är död, åtminstone för honom. Varenda gång jag hör att någon säger *"Jag tror inte på Gud"*, så vill jag fråga – och ibland gör jag det – *"Vilken Gud tror du inte på?"* De få gånger jag fått svar handlar det om en Gud som finns nånstans och som skapar och manipulerar mänskligheten. Kanske sitter Han till och med på ett moln eller i himlen, har långt vitt hår och skägg, och med harpospelande änglar omkring sig. Nåja, den Guden tror inte heller jag på. Jag vill redan här säga att jag varken är kristen eller religiös utifrån gängse traditionella definitioner. Men jag tror ändå på en Gudom.

Peter Ekström tar exempel på religionernas förödande konsekvenser överallt i världen. Jag håller helt med. Både kristna, muslimer, buddister och andra religionsutövare har genomfört och fortsätter att genomföra fruktansvärda handlingar mot medmänniskor. Det finns extrema fundamentalister inom alla religioner och grupperingar.

Men "religion" och "Gudstro" behöver ju inte med automatik hänga ihop. Peter antyder i en mening det jag tror är det stora problemet med "religioner": *"... eftersom ingen religion är bättre än sina utövare."* Det är väl det som är den stora haken - utövarnas *moraliska* standard. Det finns goda och kärleksfulla och altruistiska och empatiska religionsutövare, liksom det finns goda och kärleksfulla och altruistiska och empatiska s.k. "ateister", d.v.s. de som *tror* att det inte finns någon Gud. För vi kan ju inte *veta*, eller hur? Samtidigt finns det både onda, hämndlystna, intoleranta, kränkande, misshandlande, våldsamma religionsutövare och onda, hämndlystna, intoleranta, kränkande, misshandlande, våldsamma "ateister". Det finns kristna och muslimska män som misshandlar sina hustrur och barn. Det finns kristna och muslimska som hånar och trakasserar grannar, arbetskamrater, ja till och med familjemedlemmar och släktingar.

Peter Ekström menar att ett gemensamt drag hos religionerna är *"deras anspråk på att sitta inne med den absoluta sanningen"*. Är inte det också ett starkt drag hos de s.k. ateisterna och de sekulära Humanisterna som Peter nämner och som driver tesen att Gud inte finns med ofta intoleranta, hånfulla och kränkande inslag.

MEN TÄNK OM GUD ÄR ALLTET! Tänk om vi alla *"lever, rör oss och är till"* i Gud! Tänk om allt som sker, inklusive "religionernas vettlösa handlingar" är en del i Guds eviga skapelse av oss ofullkomliga människor *"till Guds avbild"*! Tänk om allt som sker har en högre mening! Tänk om det är så att vi lever om och om och om igen och därigenom får gå igenom en utveckling från att vara "unga syskon i utvecklingen" successivt till att bli "äldre syskon i utvecklingen"! Tänk om de som agerar våldsamt, intolerant och kränkande bara är yngre syskon i utvecklingen som "inte förstår bättre", men som genom sina handlingar och konsekvenserna av dem kommer att lära och utvecklas, även om det tar tid, d.v.s. många liv. (*"Fader förlåt dem, för de förstår inte bättre"*!) Och Tänk om allt vi möter och upplever är konsekvenser av våra egna tidigare ageranden, i detta eller i tidigare liv! Tänk om Bibeln har rätt när den säger *"det människan sår skall hon också skörda."* (Gal.6:7-8)! *"Stick ditt svärd tillbaka i skidan: ty alla som taga till svärd skola förgöras genom svärd"* (Matt.26:52)! Det fenomen som många andliga lärare kallar *karmalagen* eller *lagen om sådd och skörd*. Tänk om de ändå har rätt! Tänk om det är på detta sätt som Gud skapar och fortsätter att skapa! Att i det fallet säga att "Jag tror inte på Gud" är lika naivt som om en cell i min kropp skulle säga "Jag tror inte på Pia"!

Pia Hellertz