

”Det Nya Riket – profetior om Norden”

av Inge Stoltenberg

Febr. 2011



Pia Hellertz har läst igen 2012.

Jag tänker ofta på Inge Stoltenbergs lilla omskakande bok *”Det Nya Riket – profetior om Norden”*. Den hette *”Vor verdens fremtid”* på danska och lästes på Martinus Center på Klint för många år sedan. Enligt återberättarna så delade den studiegrupperna på Klint i två läger. Ett läger som menade att profetiorna var sannolika utifrån Martinus förutsägelser om *”domedagen”* och ett annat läger som menade att planeten Jorden och mänskligheten inte har denna ohyggliga karma att vänta.

Stoltenberg berättar först om fyra siare, svensken Anton Johansson (f. 1858), Matthias Lang från Bayern (f. 1753), danskan Jungfru Fanny (f. 1805) samt *”den bäst kända siaren från vår tid”* Alois Irlmaier från Freilassing i östra Bayern (f. 1894, d. 1959). Författaren berättar om de profetior de fyra gjort om tidigare händelser som visar att siarna är mycket trovärdiga genom att deras profetior slagit in. Sen beskriver han vad de har berättat om vad som ska komma, om det tredje världskriget. Det handlar bland annat om att ryssarna vill erövra Västeuropa och kommer att sända in trupper. Irlmaier berättar att det är som kriget kommer så börjar våren mycket tidigt. *”Redan i mars är det så varmt att bönderna kan så, och det kommer att bli en god höst.”* (Jag har i många år sen jag läste boken första gången, varit orolig för en tidig vår ☺).

Även Mattias Lang menar att *”de röda”* kommer. Irlmaier ser ett flygplan kasta något i havet, *”så att det reser sig högt som ett hus”*. England försvinner i havet. Alla länder vid Nordsjön blir översvämmade. Anton Johansson ser *”förödande bombningar”* av USA:s städer. Stoltenberg beskriver det som sker mycket detaljerat och konkret med hjälp av siarnas profetior. Påven kommer att fly från Vatikanen. Och alla fyra siarna menar att det är direkt efter påvens flykt som *”den allt överskuggande händelsen i historien inträffar: En kosmisk katastrof som under tre dygn av totalt mörker kommer att förändra allt.”* Siarnas syner är desamma, men med vissa olikheter som är färgade av siarnas olika personligheter och temperament. Ett intressant citat med tanke på hur Putin agerar nu:

“Att ryssarnas planer på att erövra Västeuropa inte är av nyare datum visar ett yttrande av den f.d. ledare för Komintern (kommunismens internationella organisation) Dimitrij Manuiskij. Han skrev redan 1931 följande: ‘Idag är vi ännu inte starka nog att anfälla, men vår tid skall komma om 30-40 år. För att segra behöver vi en överraskningseffekt. Bourgeoisien måste vaggas till sömns. En vacker dag kommer vi att starta den mest teatraliska fredsrörelse världen har sett. De kapitalistiska länderna, som är stupida och dekadenta, kommer med förtjusning att arbeta på sin egen undergång. De kommer att svälja betet, som heter möjlighet till nya vänner, och så fort som deras skyddsgördel lossas, kommer vi att slå dem med våra knutna nävar.’”

”När mörkret är över, ser jag ett kors på himlen – då har det gått tre dygn”, säger en annan känd siare som Stoltenberg nämner, Franz Kugelbeer. Det verkar på detaljerna som om det kan handla om vulkanutbrott. Irlmaier säger:

”Mitt under kriget kommer ett totalt mörker att inträffa. En jordbävning samtidigt med blixtar, åska och hagel skall skaka jorden. All elektricitet slås ut, ljuset försvinner och enbart levande ljus kan brinna. Gå inte ut ur husen då! Stäng dörrar och fönster väl och häng mörkt papper för. Den som inandas svavelångorna utomhus får kramp och dör”.

Jag läste boken första gången i mitten på 90-talet och jag köpte hem svarta platssäckar, kraftig tejp m.m. för att kunna tejpa för fönster och dörrar, för säkerhets skull. Dessutom fick vi råden att köpa ”*tillräckligt med konservburkar*” eftersom svavlet kommer att tränga in överallt och förstöra mat och vatten. Så jag köpte plåtburkar och kraftig tejp. ☺ Det gällde att stå ut i tre dygn.

Ytterligare en sak skulle hända enligt några av siarna, bland annat den amerikanska siaren mrs Jeane Dixon, som förutsåg mordet på Gandhi och Kennedy, samt att hon år 1946 förutsåg att Kina skulle bli kommunistiskt, vilket alla menade var helt orimligt, ”*men tre år senare var det ett faktum*”. Hon har sett en främmande himlakropp ”*komma mycket nära jorden och åstadkomma jordbävningar och översvämningar*.” Hon säger också:

”Denna enorma naturkatastrof kommer att få en sådan omfattning, att den både omintetgör ryssarnas planer på världsherradöme, och dessutom ändrar människornas livsmöjligheter. Den skall skaka hela mänskligheten på djupet och åstadkomma en andlig förnyelse”.

Allt detta tänker jag på när jag läser och hör nyheterna nu för tiden. Men alla, inklusive Martinus, talar ju också om en ny tid och en ny kultur. Men på vägen dit kommer det att ”*bli värre än ni kan ana*” om jag minns rätt från en frågestund och att Martinus råd var att ”*hålla sig på rätt köl*”.