

Jag har under januari 2011 läst

”Hunt for the Skinwalker” – Science Confronts the Unexplained at a Remote Ranch in Utah Av Colm A Kelleher och George Knapp (2005)

På en avlägsen ranch i Utah¹, Skinwalker ranchen, flyttar en mormonfamilj in, Tom och Ellen Gorman (inte deras riktiga namn) med sin boskap. De förundras direkt av att huset har så kraftfulla låsanordningar. Det dröjer inte länge förrän de börjar uppleva skrämmande och märkliga saker, flygande objekt, orber (små lysande kulor), stora bestar och andra märkliga djur. I ett fall försöker Tom, en van jägare och skytt, skjuta en jättestor varg, men den får inga skador och det blir inga blodspår. Både levande varelser och flygande föremål kommer plötsligt och försvinner lika plötsligt. Inga spår lämnas. I ett fall ser Tom en ”spricka” i himlen, ett ljusfenomen som omformas till en tunnel. Ur tunneln kravlar en mörk varelse fram och försvinner iväg. Håkan Blomqvist har i *UFO-Aktuellt* nr 4, 2010, recenserat boken. Han skriver att ”*boken ... inte är något för personer med svaga nerver.*” Jag är beredd att hålla med honom. Så länge man kan försvara sig med ”det är nog inte sant” så går det hålla berättelserna ifrån sig, men så fort jag tänkte att det är etablerade, trovärdiga forskare som berättar om sina egna upplevelser, så blir boken mycket skrämmande. Kan liknande saker faktiskt hända? Hur är det möjligt? Hur kan man förklara det?

Det verkar som om om ”någon” kan läsa tankar eller höra uttalanden. Ett exempel är när Tom och Ellen är ute och kör sin jeep. Till bilden hör att familjen älskar sin boskap och är väldigt stolt över sina fina djur. De har ofta fått pris och beröm för djuren. Ellen säger i bilen ungefär ”*Jag skulle bli väldigt ledsen om någon skadade tjurarna*”. Efter en stund får de höra en väldigt bröl. Skräckfyllda får de se att tjurarna inte finns kvar i sin inhägnad. När de kommer närmare hör de att ljudet kommer inifrån en kärra för djurtransport. Det visar sig att alla fyra tjurarna trängts in i transportkärnan. Detta är en total omöjlighet eftersom tjurarna inte går att hantera på ett sätt som möjliggör detta.

Familjen blir väldigt skrämmd och berättar för en reporter, George Knapp, i hopp om att få kontakt med någon eller några som kan hjälpa dem. Artikeln leder till att ett forskarteam, *The National institute for discovery science, NIDS*, med Colm A Kelleher² i spetsen blir intresserade.

Eftersom familjens djur blir skadade på olika sätt och ibland dödade så ville familjen inte bo kvar. Forskarteamet köpte ranchen för att på nära håll studera dessa paranormala fenomen. Tom Gorman stannade kvar som en slags föreståndare för ranchen och guide för forskarteamet. NIDS var finansierade av en miljardär, fastighetsmäklaren Robert Bigelow, som intresserat sig för denna typ av fenomen och hade därför obegränsade resurser till sitt förfogande, både ett privat flygplan, kameror och annan undersökningsutrustning av högsta kvalitet med mera förutom mänskliga resurser i form av kompetenta forskare.

¹ <http://sv.wikipedia.org/wiki/Utah>. På Wikipedialänken berättas att mormonerna uppfordrade sina anhängare att bosätta sig i Utah. Utah har fått sitt namn efter Ute-indianerna. Området har bebotts av olika indiansläkter sedan flera hundra år.

² Colm A Kelleher har forskat om sambanden mellan galna kosjukan och Alzheimers. Hans område är bioteknik och biokemi. Han har intresserat sig mycket för vetenskapliga anomalier, d.v.s. fenomen som inte stämmer med rådande paradigmen.

En Skinwalker är en person som har övernaturliga krafter och som påstods kunna byta skepnad. De var onda och därmed kunde skicka förbannelser och skapa lidande och problem för andra.³

Forskarteamet befann sig på ranchen i åtta år utan att lyckas få fram några hårda fakta som skulle kunna godtas av den etablerade akademien. Forskarna själva upplevde mycket skrämmande och märkligt, men inget fastnade på alla de kameror och mätinstrument som placerats ut. Dessutom iakttog Gorman att fenomenen minskade avsevärt efter det att forskarteamet kom till ranchen. Han kritiserade dem senare för att de agerat som "tjurar i en glasbutik".

Området och ranchen har varit bebott av urinnevånare sedan hundratals år, bland andra Uter och Navajoindianer och forskarna spekulerar i om fenomenen kan vara kopplade till indianernas ritualer och mystiska sedvänjor.

Det finns ett speciellt forskarområde som kallas kryptozoologi, som studerar okända djur och andra varelser som människor påstått sig se. På Skinwalkerranchen såg man flera av dessa omtalade varelser, Bigfoot, Sasquatch och liknande⁴.

Vad är vetenskap?

Bokens mest tänkvärda kapitel enligt min uppfattning är de sista där författarna dels presenterar ett antal hypoteser om fenomenen och dels för en mycket intressant och viktig diskussion omkring vad vetenskap och forskning är. Hur ska man kunna forska på fenomen som inte låter sig beforskas? Han tar upp hypoteser om andra dimensioner och parallella universa till diskussion. Kommer de varelser Gormans och forskarna såg från andra dimensioner eller parallella universa? Och författaren beskriver en del av den forskning som bedrivs runt om i världen av kända fysiker och kvantfysiker.

Kelleher tar också upp frågan om utomjordiska varelser och UFO som en hypotes. Bland annat berättar han en rolig berättelse om en konferens för astronomer. En av konferensdeltagarna gick ut för att röka och fick se ett UFO. Han sprang in och berättade "with some alarm" för de andra om UFO:t. Inte en enda av de församlade blev så intresserad att de ville gå ut och undersöka. "*Flygande tefat kan inte existera, därför gör de inte det*", konstaterar Kelleher.

En alternativ hypotes till de "yttre världarna" är "inre världar". Författaren diskuterar möjligheten av att allt som skett på farmen är ett resultat av fantasier, hallucinationer, psykiska fenomen och liknande. Ett exempel på kraftfulla fenomen som författaren tar upp är när en grupp forskare skulle studera Uri Geller. Forskarna började uppleva en massa konstiga saker, både i sina hem och på sina arbetsplatser kort efter det att de börjat undersöka Gellers förmågor. Det handlade både om flygande objekt, konstiga fåglar, konstiga röster i deras telefoner. "*Det var som om en dörröppning till en annan värld hade öppnats för dem*". När de slutade forska på Geller upphörde fenomenen. Kelleher funderar över om alla dessa fenomen kunde vara störningar i "medvetandefälten".

I ett slutkapitel reflekterar Kelleher över "revolutionär vetenskap". Här använder han sig av Thomas Kuhns paradigmbegrepp och menar att de forskare som ägnar sig åt revolutionär vetenskap är de som "gör skillnad". Det är visionärerna. Det är de som åstadkommer de stora utvecklingsstegen inom forskningen.

Kelleher funderar över hur forskare bör förhålla sig. Om ett forskningsobjekt inte låter sig mätas eller vägas eller förutsägas, vilket är den "moderna"⁵ naturvetenskapliga forskningens

³ I nordisk mytologi kallas dessa för "hamnskiftare" enligt Håkan Blomqvist i recensionen i UFO-aktuellt..

⁴ <http://sv.wikipedia.org/wiki/Kryptozoologi>

⁵ Från 1500-1600-talets Kopernikus, Galilei, Descartes, Newton, med flera. Det var då gapet mellan den fysiska världen och den metafysiska uppstod på grund av kyrkans kritiska hållning till den vetenskapliga forskningen. I

grundvalar, hur ska forskare göra? Ska han eller hon vända ryggen åt fenomenet och ägna sig åt mer förutsägbara fenomen? Ett stort problem är ju att etablerade vetenskapliga tidskrifter inte tar in rapporter som ligger utanför det etablerade paradigmets gränser. Forskare som vill göra akademisk karriär väljer därför områden som är etablerade, där de har möjlighet att få forskningsmedel och få bli publicerade.

En rolig kommentar som Kelleher gör är att han menar att det inte i princip finns någon skillnad mellan en "godtrogen troende" och en "extrem skeptiker". *"Båda har övergett den försiktiga hållning som kännetecknar en vetenskaplig forskare och båda har slutat tänka kritiskt"*.

Kelleher refererar vid flera tillfällen till en författare och forskare som jag kommit att bli mer och mer nyfiken på, Jacques Vallee, som bland annat talar om "förbjuden vetenskap". Vallee har bland annat engagerat sig i UFO och i sädesformationer.

I en epilog till boken konstaterar Kelleher dock att något verkligen håller på att hända inom forskningen. Han nämner kvantfysikernas teorier om energier, om multiversa, om andra dimensioner med mera. Han gör en intressant sammanfattning:

"... Tidiga människor som sökte föda och kämpade om överlevnaden tittade mot stjärnorna och hade ingen idé om vad dessa blinkande ljus på himlen kunde vara. De första civilisationerna gudsförklarade stjärnorna och gav dem personligheter och gudars makt. Århundraden senare förändrade de grekiska filosoferna världsbilden när de bestämde att stjärnorna var kroppar som cirklade runt jorden, som dock fortfarande ansågs vara universums centrum. Detta paradigm förändrades drastiskt när Kopernikus vågade föreslå att jorden snurrade runt solen och att vår sol bara var en bland många. Nu har vi insett att vår galax bara är en av enormt många i vårt kända universum. En författare har sagt att historien om astronomi är historien om vår ökande ödmjukhet. ..."

Boken är synnerligen intressant och tankeväckande, till och med paradigmskakande – om man vågar vara öppen för de skrämmande perspektiv som författarna öppnar upp.⁶



Colm A Kelleher



och med att forskarna lovade ägna sig enbart åt den materiella världen så fick de hållas. Den metafysiska fick de hålla på med i hemlighet. Newton till exempel ägnade mer tid åt alkemi än åt fysik.

⁶ <http://www.dipity.com/timeline/Skinwalker-Ranch/>