

Tro inte, undersök!

Kristendomens fortsättning - Andlig vetenskap...

Pia Hellertz – 25 dec. 2022



Jag föreläser om Martinus kosmologi

Inspirerad av **Stefan Torssells** artikel ”*Vem är din nästa?*” i NT vecka 50-51 vill jag gärna kort beskriva en *andlig världsbild* som man kan se som en fortsättning på *Kristendomen* – och även på *Buddhismen*, *Judendomen* och *Islam* på sikt.

Den 11 augusti 1890 föddes **Martinus** i Sindal i Danmark. Han dog den 8 mars 1981. Under sin 90-åriga levnad skrev han ett stort antal böcker och artiklar och höll mängder med föredrag dels på *Martinus Institut* i Köpenhamn och dels på kursgården i Klint i Danmark. Han besökte även kursgårdar i Sverige. Martinus huvudtes är: ”*Tro inte, undersök!*”



När jag kom i kontakt med Martinus kosmologi år 1978 hade jag ingen s.k. Gudstro. Snarare föraktade jag människor som kunde tro på ”sånt” och tyckte de var ”löjliga”. Jag läste år 1978 en artikel om Martinus världsbild i en tidning och beskrivningen slog totalt ”knock out” på mig. Redovisningen var så logisk, så pedagogiskt beskriven och saklig att jag inte kunde hitta några motargument. Detta hände för snart 45 år sedan. Jag hade under många år varit mycket aktiv ”marxist-leninist” och ”maoist” på 70-talet. Jag var övertygad om att Marx’, Lenins och Maos läror inte bara var *teorier* om sanningen, utan Sanningen själv. Det fina med de marxistiska lärorerna var att de var *materialistiska*. De begränsade sig till sånt vi kunde *se* med våra ögon och *känna*

med våra händer och vår kropp. Vi kunde mäta och väga oss fram till Sanningen. Det var tryggt.

Men nu rasade min trygga värld. Det blev smärtsamt. Jag gick in i en period av rotlöshet, ångest och förtvivlan. Dels p.g.a. att min trygga, materialistiska grund kraschade, dels p.g.a. att jag ”hade gått på det hela”. Jag ”hade låtit lura mig”.

Under ett par års tid var min värld i gungning. Jag läste mycket och testade kritiskt det jag läste. Jag gick också i psykoterapi för att genom samtal få ordning på tankar och känslor. Men Martinus världsbild klarade alla utmaningar. Den har hållit nu i snart 45 år även om jag då och då tar mig tid att kritiskt granska den igen. För ett par år sedan skrev jag artikeln ”*Villfarelse eller infiltration*” (2020) där jag i huvudsak granskade vad som händer inom den s.k. Martinusrörelsen på grund av de konflikter som pågick mellan ”Martinusvänner”, men också på grund av att Martinus framtidsvision har många beröringspunkter med den framtidsvision som ”*New World Order*” har, vilket jag tar upp i min artikel som ligger på min Hemsidas Boksida.¹



Martinus och en av hans symboler som visar världssalltet. Martinus använder symboler för att tydliggöra sina texter.

Andliga naturlagar

Martinus kosmologi beskriver ett antal *andliga naturlagar* som styr existensen både i den fysiska och i den andliga världen. De är lika ofrånkomliga som de fysiska natur-lagarna. Dit hör *reinkarnationslagen*, *karmalagen*, *kontrastprincipen*, *lagen om hunger och mättnad*, *perspektivprincipen* och många fler.

Ole Therkelsen menar i sin bok ”*Martinus, Darwin och Intelligent design*” (2009) att Martinus kosmologi kan betraktas som en ny *evolutionsteori* som både räknar med en skapare och en utveckling.

Enligt *reinkarnationslagen* föds vi, våra ”Jag”, vår ”själ”, om och om och

¹ Artikeln ligger på min boksida -

[http://www.piahellertz.com/Villfarelse eller infiltrering.pdf](http://www.piahellertz.com/Villfarelse_eller_infiltrering.pdf)

om igen i en evig utveckling. Döden är en tids vila och återhämtning. Vi kan jämföra med våra fysiska liv som innebär aktivitet på dagen och sömn och återhämtning på natten.

När jag först kom i kontakt med idén om reinkarnationen blev jag mycket trött. 1978 var jag 37 år. Jag minns inte hur länge tröttheten hängde kvar, dagar, veckor... Men en dag kom tanken: ”*Om jag redan levit i evighet och inte är tröttare än så här...*” då försvann tröttheten.

Det är bara i den fysiska världen som det enligt Martinus ”*gör ont att tänka fel*”. Livet i fysisk kropp i en fysisk värld kan liknas vid en skola, en utbildning, där varje liv kan liknas vid en kurs i en lång utbildning. Nästa liv är vi något klokare...

Talanger och förmågor som tidigt visar sig hos barn är resultat av vad vi lärt och tränat i tidigare liv. Jag vill ta ett exempel: **Mozart**. Redan som 3-åring började Mozart skapa musik. Det blir bara logiskt om man förstår att han ägnat sig åt musik i tidigare liv.

Karmalagen, som i *Bibeln* kallas ”*lagen om sådd och skörd*” innebär enligt Martinus att ALLT vi gör och säger återkommer till oss i samma eller i kommande liv - allt utan undantag. Både kärlekshandlingar och våldshandlingar. Jag brukar kalla karmalagen för ”*Gudomens pedagogik*”. Det är bara genom att uppleva konsekvenserna av vårt handlande som vi lär oss och utvecklas. Det är bara återkommande lidandeserfarenheter som gör att vi utvecklar medkänsla och förlåtelseförmåga.

Kontrastprincipen är en grundläggande kosmisk princip som innebär att tillvaron måste innehålla kontraster för att livsupplevelse ska kunna äga rum, ljus och mörker, svart och vitt, med mera. Den är en förutsättning för livsupplevelse enligt Martinus.

Det eviga ”Jaget” har inbyggda, icke fysiska ”*talangkärnor*” som ”Jaget” använder, dels för att bygga sin fysiska kropp och dels för att hantera livsupplevelsena. Talangkärnorna utvecklas i liv efter liv.

De kriterier jag valde

Efter några års studier och diskussioner fann jag att de kriterier jag hade utvecklat som utgångspunkter för mina kritiska analyser var:

- 1) Det eviga levande och upplevande *Jaget*.
- 2) Existensen av den gränslösa, kärleksfulla, allvisa och allsmäktiga *Gudomen* i vilken vi alla ”*lever, rör oss och är till i*”. Gudomen är det gränslösa medvetandefält vi befinner oss i.
- 3) *Reinkarnationen* som en utvecklingsstege.
- 4) Slumpen kan inte existera. Allt måste vara *möjligt att förstå*. Det måste finnas psykiska/andliga *naturlagar*. Guds vägar måste vara utranssakliga.
- 5) Livet måste ha en *högre mening* och den ska vara möjlig att förstå.
- 6) *Bibeln* och *Kristus* hade en viktig funktion – det gällde bara att förstå vilken.
- 7) Den totala *jämställdheten* mellan allt levande.

Ja, det blev mina utgångspunkter för mitt kritiska granskande. Det visste jag inte inledningsvis. Kriterierna växte fram under mina studier och i mina samtal med andra, både Martinusanhängare och andra. Jag valde bort de teorier, ideologier och läror som inte levde upp till dessa sju kriterier.

Martinus menar att allt är levande väsen, även mineral. Och allt är levande väsen inuti andra levande väsen. ”*Som i det stora, så ock i det lilla*”. Vi människor är planeten Jordens hjärnceller. Planeten Jorden är ett organ i solsystemet. Våra celler och organ är levande, upplevande väsen under utveckling. Jag förstår att det låter utopiskt, men för mig är det logiskt att ingenting har en början eller ett slut. Existensen är evig och allt och alla är under evig utveckling.

Ett levande väsen, t.ex. en människa, måste, för att kunna uppleva och skapa, vara i aktiv kontakt med de tre tillvaroplanen: *mellankosmos*, *mikrokosmos* och *makrokosmos*. Mellankosmos är förutom vi själva alla de medväsenden som vi är i omedelbar och konkret växelverkan med. Detta gäller förutom våra medmänniskor, således även djur, växter och mineral. Det kan låta konstigt att mineral är levande, men mineralvärlden är första steget i en utvecklingsspiral. Även planeter går igenom samma utveckling, från mineralplanet till växtplanet till en mellankosmisk planet med levande varelser, varelser som ibland kan se ut som oss och ibland ha helt andra fysiska former.

Många av dessa planeters varelser kan vara tusentals, kanske miljontals år före oss Jordmänniskor i utvecklingen. Då kanske det inte blir så konstigt att Jorden under flera tusen år fått besök av varelser från andra planeter med en teknisk utveckling som långt överglänsar vår. Andra planeter ligger långt efter oss, på primitivare utvecklingsnivåer.

Martinus berättar att ”*samhällsbyggande insekter är gäster på vår planet*”. Han menar att de ligger på samma utvecklingsnivå som våra naturfolk. Myrorna är egentligen hemmahörande på andra planeter. Det blev inte så lätt att gå ute i naturen efter den insikten 😊. Detsamma gäller ju för andra djur. När elefanter kommer på ”människonivån” ser de ju inte ut som oss människor, men de har utvecklats fysiska förutsättningar för att kunna hantera sin värld och sitt liv, med ett slags händer och fötter med mera. Jag älskar barscenerna i science fictionfilmer där Hollywood skapat dessa olika ”utomjordingar” som dricker och pratar tillsammans. Hollywoods science fiction-filmer har hjälpt oss tänka och se i vidare banor, så vi kommer inte att bli så överraskade den dagen vi själva möter en ”utomjording” som inte ser ut som oss. Vissa ”utomjordingar” lär enligt vissa forskare och författare kunna anpassa sin fysiska form till ”jordmänniskans”, så de rör sig enligt flera källor redan bland oss – även om vi ännu inte får veta så mycket, i synnerhet inte från main stream media.

Det verkar som om både NASA och andra källor, exempelvis UFO-

forskare, nu successivt börjar avslöja ETs (extraterrestrials) närvaro, men tar det i små droppar så inte mänskligheten ska komma i panik. Det berättas att när **Orson Welles** publicerade sitt radioprogram "*Världarnas krig*" år 1938 och berättade att "*marsianerna hade invaderat New Jersey*" så hamnade invånarna i panik eftersom de trodde att det var sant och många flydde.

Kretsloppsprincipen

Jordmänniskans utvecklingsepok är en del av ett ännu större kretslopp, "*spiralkretsloppet*" eller "*det kosmiska kretsloppet*". Detta kretslopp omfattar sex "*riken*" eller tillvaroplan:

- 1) *Växtriket*
- 2) *Djurriket*, där människan idag befinner sig i slutskedet
- 3) *Det riktiga människoriket*, som till stor del befinner sig i den andliga världen
- 4) *Visdomsriket*
- 5) *Den gudomliga världen*
- 6) *Salighetsriket*, vars slutstadium är mineralriket

Därefter börjar en ny utvecklingsspiral på en högre nivå. I växtriket, i djurriket och i den första delen av det riktiga människoriket inkarnerar det levande väsendet i *fysisk* materia. Övriga faser i kretsloppet befinner vi oss i de andliga världarna, i "icke-materiella", psykiska världar.

De sex grundenergierna

Martinus beskriver de sex olika "grundenergier" som allt är uppbyggt av:

- 1) *Instinktenergin* som har sin kulmination i växtriket
- 2) *Tyngdenergin* kulminerar i djurriket
- 3) *Känslöenergin* i det riktiga människoriket
- 4) *Intelligensenergin* i visdomsriket
- 5) *Intuitionsenergin* i den gudomliga världen och
- 6) *Minnesenergin* som kulminerar i salighets- eller mineralriket

De olika energierna förekommer på alla tillvaroplanen men i olika styrka eller grad, från kulmination till latens, vilket innebär ett tillfälligt sovande tillstånd.

Vem är min nästa?

Stefan Torssells fråga blev mycket intressant. Svaret skulle således, med utgångspunkt i det jag berättat ovan, bli: "*Alla levande väsen vår nästa!*" Det innebär kort att vi ska älska och respektera alla levande väsen, inklusive myror, grisar och elefanter. Detta synsätt kan ibland skapa problem. Jag måste få berätta

om en upplevelse som mina barnbarn fick så roligt åt.

En morgon när jag kom ut i köket för att äta frukost så kröp en myra på mitt matbord. Jag försökte säga till den att den inte får vara på mitt matbord, men den struntade i mig. Den kanske inte förstod svenska. Så jag viftade ner den på golvet och hoppades att den inte skulle skada sig 😊. När jag kom ut i köket för att äta lunch några timmar senare så var matbordet fullt av myror, och då menar jag *fullt*. Nu stod jag inför ett moraliskt dilemma. Skulle jag ”begå folkmord” eller...? Men jag hittade inget alternativ, så jag blötte min disktrasa och genomförde ”folkmordet”. Dessutom tvingades jag undersöka varifrån de kom för att förebygga en ny invasion och jag valde att spraya myrgift där för att inte behöva göra detta igen.

Det finns ett talesätt som säger att man inte bör ”*göra en fluga förnär*”. Jag vet inte var talesättet har sina rötter, men i grunden handlar det ju om att ”älska sin nästa” till och med en fluga. Men Martinus menar samtidigt att vi måste göra klart ”*vem som är ’herre’ i vårt eget hus*”. Det hjälpte mig att genomföra ”folkmordet”. Jag hittade inget annat alternativ.

Andlig vetenskap

Detta var en mycket kort redogörelse för den världsbild som Martinus i slutet av sitt liv kom att kalla ”*Tredje Testamentet*”, d.v.s. fortsättningen på *Gamla* och *Nya Testamentet*, som ju är världsbilder som bygger på att vi ska ”tro”. Nu är det dags att ifrågasätta och undersöka, vilket är grunden för den *andliga vetenskapen*, det Tredje Testamentet.



Pia Hellertz
Fil.dr., f.d. universitetslektor,
författare, skribent